

Zondag 5 november

Vandaag trekken we naar onze hoofdstad. Kom ons zoeken tussen de vele metrostations, maar pas op: wij geven ons niet zomaar gewonnen. Afspraak van 14 u tot 18u aan de lokalen voor een volwassen vorm van verstoppertje, beter bekend als metrospel.

OPGELET: neem ook allemaal een zak mee met wat vermomming. Tip: een clownspak valt alleen maar meer op dus hou het burgerlijk :p



Zaterdag 11 november

Vandaag is onze jaarlijkse kaas en wijnavond.

We spreken af aan de lokalen om 14u en jullie ouders kunnen jullie terug oppikken aan de **parochiezaal** om **17u** om dan nog lekker mee te smullen van wat kaas en een heerlijk wijntje.



Zondag 19 november

Spaar jullie honger maar en eet 's middags een boterhammetje minder, want vandaag spelen we een boefquiz! Slimste gids, of gewoon die met de grootste maag, voor iedereen is er vandaag een mogelijkheid om zich te bewijzen. Be there en ontdek wat voor lekkers de leiding in huis heeft gehaald. Afspraak van 14u tot 18u aan de lokalen



Zondag 26 november

Wegens jullie aankomende examens houden we vandaag een verkorte vergadering waar jullie allemaal even kunnen ontspannen en lekker verwend kunnen worden. Hierna zullen jullie terug helemaal fris zijn om achter de boeken te kruipen. Joepie! Van 14u tot 16u aan de lokalen.



Greetz van jullie supermegavetcoole leiding



XXXXXXX