

Voornaam: Louise

Achternaam: Robinson

Geboortedatum: 13 februari 2001

E-mail: louise@scoutssintrochus.be

Mijn totem: Innemende Sneeuwuil

Mijn sterrenbeeld: Waterman

Zo zou ik heten als ik van het andere geslacht zou zijn: Louis

Dit doe ik in mijn vrije tijd: lezen, schilderen, tekenen, films en series kijken, koken,...

Mijn studies/werk: Professionele bachelor lager onderwijs

Ik heb 1 broer(s) en 1 zus(sen)

Dit is mijn lievelingskleur: Groen

Dit is mijn lievelingsdier: een walvis of een beer

Dit is de geur die ik het liefste ruik: vanille

Dit is de stank waar ik stiekem wel van geniet: kaassss 😊

Dit eet ik het liefst: vegetarische lasagne

Dit drink ik het liefst: Frappuchino van de Starbucks

Mijn favoriete lied: Mood Ring – Lorde

Mijn favoriete feestdag: Kerst

Zo verplaats ik mij het liefst: Met het openbaar vervoer; dus te voet, fiets, met de tram, bus of trein

Dit is mijn favoriete weekdag: Makkelijk, zondag natuurlijk!

Mijn favoriete scoutsspel: kofferroof

Mijn favoriete tak: (jong)gidsen

Wat ik niet zo graag doe bij de scouts: lokalen kuisen :/

Dit is mijn favoriete kampplaats: Bouillon

Dit vond ik tot nu toe het leukste kampthema: Indianen bij de kapoenen (kamp Herent 2020)

Op kamp eet ik het liefst: chili sin carne

Ik word ontzettend gelukkig van: als ik rond vrienden ben en eten natuurlijk.

Mijn grootste wens: een grote kunstenaar worden en dat mijn werk in een museum zou hangen.

Ik wil later: In Engeland gaan wonen.

Scouts is voor mij: iets dat me voor eeuwig zal bijblijven ook al zit ik nu nog maar twee jaar in Scouts Sint-Rochus. Het is de beste hobby ooit waar je je kan amuseren met vrienden die je praktisch bijna als familie kan beschouwen.